

SALLANDPAD

ROUTE 134 km



Het Sallandpad laat je kennismaken met de mooiste plekjes van Salland, van de Sallandse Heuvelrug naar de uiterwaarden van de IJssel en het afwisselende platteland daartussen. Maak kennis met de vele Sallandse dorpen en de Hanzestad Deventer.

20
25

Sallandpad



Sallandpad

Hoe kom ik bij het startpunt?

Startpunt: Deventer, hoek Stationsstraat - Singel, Deventer. Volg de groen-blaauwe bewijzing Sallandpad. Natuurlijk is het mogelijk om het Sallandpad te beginnen bij elk keuzepunt op de route.



Vervolg route



Vervolg route



Vervolg route



Vervolg route



Einde van de route

Sallandpad

134 km

1

Hanzestad Deventer



Hanzestad Deventer

Deventer: Hanzestad aan de IJssel. Een stad aan een rivier heeft iets levendigs, iets frivools en meestal ook iets bourgondisch. Een levendige stad, met grote evenementen zoals het Dickens Festijn en Deventer op Stelten. Een stad met een monumentale sfeer met bovendien een prachtig buitengebied.

2

Landweer Bathmen

Landweer

Een landweer was een hoge zandwal met stekelig struikgewas begroeid en vaak met sloten aan weerszijden. De landweer had een paar doorgangen en was doorgaans afgesloten met een slagboom. Om hier door heen te gaan moest je betalen.



3

Marinus Stevens Monument



Marinus Stevens Monument

Op zaterdag 14 oktober 1944 werd een grote razzia gehouden in Salland. Mogelijke aanleiding was een wapendropping voor het verzet in de voorgaande nacht. Bij deze razzia is aan de Haarlerweg te Holten de 18-jarige onderduiker Marinus Stevens uit Apeldoorn doodgeschoten.

De Nijverdalse verzetsman Gerrit Jan Piksen werd gedood in Haarle en de joodse

onderduiker Mozes (Maurits) Bachrach (geboren te Arnhem) aan de Portlanderdijk tussen Nieuw Heeten en Schoonheten.

Op initiatief van o.a. de heren Marsman en Tielbeek, destijds zelf ook onderduikers, is in 1998 aan de Haarlerweg het Stevensmonument tot stand gekomen. Het monument is geplaatst op de plek waar Marinus Stevens is overleden. Het werd onthuld op 1 mei 1998 door Albert Stevens, de broer van Marinus.

Sinds 2005 worden op deze plek ook Mozes (Maurits) Bachrach en Gerrit Jan Piksen herdacht. Voormalig Bosschoolhoofd Gert Jan van 't Holt heeft het monument destijds geadopteerd, samen met de basisschoolkinderen van de Bosschool. Sindsdien wordt hier ieder jaar op 14 oktober een bijeenkomst gehouden.

4

Onderduikershut

Onderduikershut Holten

De familie Hullege heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog heel veel Joodse, Nederlandse, Franse, Engelse en Amerikaanse onderduikers geholpen. Dat deden ze onder andere door ze te laten onderduiken op hun boerderij (Huize Hullege), maar in 1943 werden er ook twee schuilhutten gebouwd.



Moedige mensen waagden hun leven om eten te brengen naar de onderduikers in de schuilhutten. Ondanks de Duitse razzia's, gevangenneming en zware ondervraging is nooit een van de onderduikers ontdekt. Allen hebben het leven behouden.

In het voorjaar van 2000 is de hut gereconstrueerd dankzij de hulp van de bureu uit Helhuizen en Espelo. Het monument is te vinden in de directe nabijheid van het Stevens monument aan de Haarlerweg dicht bij de parkeerplaats.

5

Palthetoren, Liberation Route



Palthetoren

In het huis op de Sprengenberg was een commandopost van de Duitsers ingericht. Bij de bevrijdingsacties op 9 april 1945 is deze post beschoten door de Canadezen. Een jonge bewoner van de toren heeft een wit laken uitgehangen als teken van overgave. Zo is de toren gespaard gebleven.

6

Boetelerveld

Boetelerveld

Het Boetelerveld is een geweldig gebied dat bekend staat om haar rust. Door het leem dat hier in de grond zit, vinden er sterke wisselingen in de grondwaterstanden plaats. Dit trekt bijzondere planten en dieren aan. Een groot deel van het Boetelerveld bestaat uit natte heide.



7

Oorlogsmonument Luttenberg



Oorlogsmonument Luttenberg

Het oorlogsmonument te Luttenberg bestaat uit een stenen herdenkingskruis met Christusmonogram. Achter het kruis is een muurtje met gedenksteen geplaatst. Het geheel is geplaatst op een plaveisel van keien. De gedenksteen bevat de namen van negentien omgekomen burgers uit Luttenberg.

Landgoed 't Rozendael

Landgoed 't Rozendael

Het huidige 't Rozendael is aanvankelijk een boerenerf geweest, waar een zogenoemde spieker (voorraadschuur) is bijgebouwd. Door aankoop van gronden met boerderijen en vooral door vererving is een groot buitengoed ontstaan. Er zijn gebouwen bijgekomen, lanen, parken en bossen aangelegd.



Via vererving kwam 't Rozendael in 1914 in bezit van F.A.R.A. baron van Ittersum. In 1939 werd het landgoed, ondergebracht in de stichting het Baron van Ittersum Fonds. Een belangrijk moment, want één van de doelstellingen van de stichting is het in stand houden van 't Rozendael.

In 1987 slaagde de stichting erin de meeste grond van kasteel het Nijenhuis met boerderijen erbij te kopen. De kleuren van het landgoed zijn rood en wit. De pachtboerderijen die bij 't Rozendael horen hebben dan ook rood-wit schuingestreepte luiken. Lees ook een mooie mythe over deze luiken:

<https://www.verslingerdaansalland.nl/ontdek/2566/het-verhaal-achter-de-luiken/> (Het verhaal achter de luiken)

Landgoed De Colckhof



Landgoed De Colckhof

De Colckhof is een landgoed met buitenplaats gelegen in Laag Zuthem in de gemeente Raalte, provincie Overijssel. De Colckhof heeft een omvang van 40 hectare, waarvan 25 ha uit bos bestaat. Het gebied is sinds 1989 eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten.

10

Landgoed Den Alerdinck

Landgoed Den Alerdinck

Middenin het Sallandse coulissenlandschap ligt dit prachtige landgoed. Gebouwd in 1680 en sinds 1985 in het bezit van Wouter Koning, die deze buitenplaats met veel zorg en aandacht heeft teruggebracht in de oude stijl met de allure van weleer, is Den Alerdinck geschikt gemaakt voor velerlei gebruik.



11

Duursche Waarden



Duursche Waarden

Dit natuurreservaat laat zien hoe het hier vele jaren geleden geweest moet zijn, doordat de natuur hier alle ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. De kans is groot dat u onderweg oog in oog komt te staan met de belangrijkste beheerders van dit gebied: de Schotse Hooglanders en Shetland pony's.

12

Infocentrum IJssel Den Nul

Infocentrum IJssel

Het Infocentrum IJssel Den Nul ligt aan de IJssel en aan de rand van natuurreservaat de Duursche Waarden. In het infocentrum is een vaste expositie te bezichtigen over de waterhuishouding, de cultuurgeschiedenis en flora en fauna langs de IJssel.
www.infocentrumijssel.nl



Bökkers Mölle



Bökkers Mölle

Een monumentaal icoon op de grens van het dorp en de uiterwaarden. Rond 1782 stond op deze plek een olie- en pelmolen. De windmolen in zijn huidige vorm is in 1895 gebouwd. Op de achtkantige stenen romp werden een houten kap en wieken geplaatst, nadat die in 1866 bij een grote brand waren verwoest.

In 1938 kwam de molen in bezit van fam. Bökkers, die tot 1993 eigenaar bleef. Er werd tot 1961 op windkracht gemalen. In 1969-72 volgde een grote restauratie waarna de molen weer vol in bedrijf kwam. In 1993 werd de 'Stichting Bökkers Mölle' opgericht en werd de stichting eigenaar van de molen.

Een grondige restauratie volgde en vanaf 1996 werd er met behulp van vrijwilligers weer gemalen. In 2015 kwam de familie Bökkers terug en startte een bakkerij en proeverij. Sinds april 2019 is Stichting IJssellandschap eigenaar en maalt Bökkers weer in de Bökkers Mölle.

De IJssellinie

De IJssellinie

De IJssellinie was een uiterst geheime waterlinie uit de Koude Oorlog, die ons land moest beschermen tegen een mogelijke Russische invasie, Het Rode Gevaar. De linie werd begin jaren '50 aangelegd om een mogelijke Russische opmars een halt toe te roepen of te vertragen.

Als dit plan uitgevoerd zou worden, werd een 127 kilometer lange en 5 tot 10

kilometer brede strook land tussen Nijmegen en Kampen onder water gezet. Er waren plannen voor evacuatie van de ruim 400.000 bewoners van de IJsselvallei bij wie het niet bekend was dat dit hen mogelijk te wachten stond.

<https://www.ijssellinie.nl/> (De IJssellinie)

